

ΜΟΣΧΟΣ Δ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ – ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



Ο Αθανάσιος Μόσχος του Δημητρίου και της Γεωργίας γεννήθηκε στο χωριό Ασβέστης Φθιώτιδας το 1943. Είναι το 8^ο από τα 10 παιδιά της οικογένειας. Η πολυμελής και φτωχή οικογένειά του αναζήτησε καλύτερη τύχη στο Περιβόλι, όπου μετοίκησε το 1948. Στο Περιβόλι τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο με πολλές στερήσεις, χωρίς να έχει μολύβι, τετράδιο, βιβλίο, παρά μόνο μια πλάκα με κονδυλοφόρο, που και αυτή τη μοιραζόταν με την αδερφή του.

Μετά την αποφοίτησή του από το Δημοτικό Σχολείο λόγω οικονομικών δυσκολιών της οικογένειας δεν συνέχισε αμέσως σπουδές στο Γυμνάσιο, όπως άλλα

παιδιά, αλλά παρέμεινε στο χωριό ως βοσκός μέχρι τα 17 του χρόνια. Ξαφνικά, κάτι ξύπνησε μέσα του. Άρχισε να διαβάζει ό,τι έντυπο έβρισκε και του γεννήθηκε έντονα η επιθυμία να πάει στο Γυμνάσιο. Πώς όμως; Ο πατέρας του αδυνατούσε να τον βοηθήσει. Απευθύνθηκε στον μεγαλύτερο αδελφό του Κώστα, αστυνομικό τότε και στρατοδίκη αργότερα, ο οποίος όχι μόνο τον ενεθάρρυνε αλλά τον βοήθησε και οικονομικά καθ' όλη τη διάρκεια των γυμνασιακών του σπουδών. Αρχικά φοίτησε στο Νυκτερινό Γυμνάσιο Λαμίας, ύστερα στο Οικονομικό Γυμνάσιο και ολοκλήρωσε περιπετειωδώς στο Β' Εξατάξιο Γυμνάσιο Αρρένων Λαμίας. Και τούτο, διότι, καθώς είχε πάει σε μεγάλη ηλικία στο Γυμνάσιο, στρατεύτηκε και έδινε εξετάσεις παίρνοντας άδειες από τον στρατό για να πάρει το απολυτήριο.

Στη συνέχεια, έδωσε πανελλήνιες εξετάσεις και πέτυχε την είσοδό του στην Γεωπονική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μετά την αποφοίτησή του, εργάστηκε στη σχολή του από το 1972 ως βοηθός καθηγητή. Διέκοψε την συνεργασία του με το ΑΠΘ και έκανε διετείς μεταπτυχιακές σπουδές στην Ολλανδία, μετά το πέρας των οποίων επανήλθε στη θέση του.

Το 1980 διορίστηκε ως καθηγητής στο τμήμα Φυτικής Παραγωγής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, απ' όπου και συνταξιοδοτήθηκε το έτος 2006.

Παράλληλα με τις επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις του ασχολήθηκε με τη βυζαντινή μουσική και την ψαλτική τέχνη. Μετά την συνταξιοδότησή του προσφέρει καθημερινά αμισθί τις ψαλτικές του υπηρεσίες στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης της ενορίας του.

Νυμφεύτηκε την Έλλη Μάττα, φαρμακοποιό, με την οποία απέκτησε πέντε τέκνα: τον Δημήτριο, γιατρό ορθοπαιδικό, τη Μερόπη, νηπιαγωγό, τον Γεώργιο, οπτικό, τον Ανδρέα, πολιτικό μηχανικό και την Ειρήνη, δασκάλα.

Διαμένει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη.