

ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΚΟΣ Γ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Φιλολόγος καθηγητής



Ο Αθανάσιος Τσιτσιρίγκος του Γεωργίου γεννήθηκε στο Περιβόλι Δομοκού το 1936, όπου έζησε τα παιδικά του χρόνια και έμαθε τα πρώτα γράμματα. Ακολούθως φοίτησε στο Β΄ Εξατάξιο Γυμνάσιο Λαμίας, από το οποίο αποφοίτησε το 1956. Συνέχισε τις σπουδές του στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1961 απέκτησε το πτυχίο φιλολογίας.

Το 1961-63 εξεπλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία στον ελληνικό στρατό.

Το 1963 διορίστηκε ως καθηγητής φιλολογίας στο Α΄ Εξατάξιο Γυμνάσιο Αρρένων Λαμίας. Αργότερα μετατέθηκε και υπηρέτησε σε διάφορα Γυμνάσια-Λύκεια της Αθήνας.

Το 1970-73 μετατέθηκε στο Μόναχο της Γερμανίας και ίδρυσε μαζί με άλλους 8 συναδέλφους του το ελληνικό εξαετές Γυμνάσιο στο Μόναχο, όπου φοιτούσαν τα παιδιά των Ελλήνων εργατών της Γερμανίας.

Το 1973 επέστρεψε στην Ελλάδα και υπηρέτησε σε διάφορα Γυμνάσια-Λύκεια της Αθήνας.

Το 1980 μετατέθηκε στο Γυμνάσιο Καμένων Βούρλων, όπου εργάστηκε με όλες του τις δυνάμεις όχι μόνο στα εκπαιδευτικά δρώμενα της λουτρόπολης, αλλά και στα πολιτιστικά ως Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καμένων Βούρλων. Συνεργάστηκε με όλους τους φορείς του τόπου για την ίδρυση του Λυκείου Καμένων Βούρλων, γιατί μέχρι τότε λειτουργούσε μόνο Γυμνάσιο.

Το 1995 μετατέθηκε με αίτησή του στο Πανεπιστήμιο Μαριούπολης της Ουκρανίας, στο οποίο ίδρυσε έδρα της ελληνικής φιλολογίας. Εκεί δίδαξε μαζί με άλλους τρεις δασκάλους την ελληνική γλώσσα στους φοιτητές. Να σημειωθεί ότι οι Έλληνες της Μαριούπολης δεν μιλούσαν ελληνικά, γιατί ο Στάλιν είχε απαγορεύσει τη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Στη Μαριούπολη συνεργάστηκε αρμονικά με όλους τους ελληνικούς συλλόγους και την ομοσπονδία των Ελλήνων της Ουκρανίας. Οργάνωσε σεμινάρια στους ομογενείς μας. Ενδιαφέρθηκε για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στους ομογενείς των 48 ελληνικών χωριών, αποστέλλοντας φοιτητές και αμείβοντάς τους με χρήματα από Έλληνες χορηγούς. Δημιούργησε θεατρική φοιτητική ομάδα αρχαίου ελληνικού θεάτρου. Οργάνωσε παραστάσεις στη Μαριούπολη και στην Ελλάδα (Καμένα Βούρλα και Μενδενίτσα) με την τραγωδία «Ιφιγένεια εν Ταύροις» του Ευριπίδη. Μεριμνήσε για την προμήθεια διδακτικού και εποπτικού υλικού από την Ελλάδα. Τέλος, φρόντισε να ευαισθητοποιήσει υπηρεσίες, φορείς και φίλους στην Ελλάδα για τον ξεχασμένο ελληνισμό της Μαριούπολης.

Έπραξε ό,τι μπορούσε, ώστε στη φιλόξενη γη της Ουκρανίας, στη Μαριούπολη και στα 48 ελληνικά χωριά, όπου διαμένουν 150.000 κάτοικοι ελληνικής καταγωγής, να ξαναγυρίσει η ελληνική γλώσσα, η ξεχασμένη ελληνική λαλιά.

Το 2000 συνταξιοδοτήθηκε και επέστρεψε στην Ελλάδα.

Διαμένει μόνιμα στα Καμένα Βούρλα. Είναι παντρεμένος με την Αργυρή Καρανάσιου. Έχει δύο τέκνα, τον Φώτη, πτυχιούχο μηχανικό παραγωγής και διοίκησης του Πολυτεχνείου Χανίων και τον Γιώργο, πτυχιούχο φαρμακοποιό του Πανεπιστημίου Αθηνών.