

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1910-1984)

Γραμματέας Κοινότητας - Ψάλης

Ο Κωνσταντίνος Παπαθεοδώρου του Γεωργίου γεννήθηκε στο Περιβόλι το 1910. Ο παππούς του ήταν παπάς. Το γεγονός αυτό σίγουρα έπαιξε κάποιο ρόλο ώστε να αγαπήσει την εκκλησία και την ψαλτική.

Οι παλιοί Περιβολιώτες τον θυμούνται ως τον γραμματέα της Κοινότητας Περιβολίου, τον «γραμματικό», όπως έλεγαν, και ως ψάλτη για πολλά χρόνια.

Διετέλεσε Γραμματέας τη δεκαετία του '40 μέχρι περίπου την κήρυξη του εμφυλίου πολέμου και την μεταφορά του χωριού στη Λαμία. Μετά τον επαναπατρισμό το 1950, διορίστηκε Γραμματέας αρχικά προσωρινός στις 28 Μαρτίου 1951. Από τις 21 Φεβρουαρίου 1952 έως τις 31 Δεκεμβρίου 1975, οπότε συνταξιοδοτήθηκε, ήταν τακτικός γραμματέας. Περνούσε αρκετές ώρες στο κοινοτικό γραφείο και εξυπηρετούσε με προθυμία όσους κατέφευγαν εκεί για κάποια δουλειά τους. Το Κοινοτικό Γραφείο αρχικά ήταν ένας μικρός χώρος στο κατάστημα του Κωνσταντίνου Καρανίκα. Το τωρινό Γραφείο κτίστηκε μετά το 1950, αφού γκρεμίστηκε το παλιό σχολείο, το οποίο στεγαζόταν στο σημείο εκείνο. Είχε κτισθεί στο μεταξύ καινούργιο σχολείο, εκεί όπου βρίσκεται σήμερα. Ήταν γνώστης της δουλειάς. Φυσικά γνώριζε όλους τους χωριανούς και τις οικογένειές τους.

Εκτός από γραμματέας έχει μείνει στη μνήμη μας ως ο ψάλτης για πολλά χρόνια του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Κάθε Κυριακή και μεγάλη γιορτή ήταν εκεί στο αναλόγιο πιστός συνεργάτης του εκάστοτε ιερέα, κατά βάση του παπά Νικόλα Καρκάνη. Υπήρξε καλλικέλαδος και εύφρανε το εκκλησίασμα με τις ψαλμωδίες του. Είναι γνωστό όμως ότι σταμάτησε το έτος 1975, οπότε παραιτήθηκε και από γραμματέας.

Νυμφεύτηκε τη Μαγδαληνή Χρ.Γεραγά από το Πλατύστομο και απέκτησαν μία θυγατέρα, τη Ζαχαρούλα.