

Κτηνοτροφία

Τα ζώα που κατά κύριο λόγο εκτρέφονται είναι τα πρόβατα και σε μικρότερο βαθμό οι κατσίκες. Τα κοπάδια βοσκούνταν στους βοσκότοπους του χωριού πληρώνοντας παλιά σχετικό φόρο στην Κοινότητα, το λεγόμενο «δικαίωμα βοσκής» ανάλογα με τον αριθμό των ζώων. Μεγάλοι βοσκότοποι ήταν «το βαρκό» στα δυτικά, το «μπουγάζι» στα νότια και το «ντουλαϊ» νοτιοανατολικά. Στην ακμή της κτηνοτροφίας, σύμφωνα με εκτιμήσεις, εκτρέφονταν περί τις 10.000 κεφάλια. Και βέβαια μεγάλη ήταν και η παραγωγή κρέατος και γάλακτος. Τη δεκαετία του 1950 εγκαταστάθηκαν αρκετοί κτηνοτρόφοι από άλλες περιοχές (Ζαγαζίκης, Μπάρδας, Μητρούσιας, Σιούτας, Πόγιας, Χαλβαντζής, Στάθης κλπ.). Αυτό συνέβη διότι, όταν οι κάτοικοι του χωριού επαναπατρίστηκαν το 1950 από τη Λαμία, μετά τον εμφύλιο πόλεμο, δεν υπήρχε ντόπια κτηνοτροφία αφού όλα τα κοπάδια είχαν μεταφερθεί και πουληθεί στη Λαμία το 1948. Έτσι τα ανεκμετάλλευτα βοσκοτόπια χρησιμοποιήθηκαν από τους κτηνοτρόφους αυτούς.

Το κούρεμα των προβάτων ήταν μια σημαντική εργασία. Γινόταν τον Μάη όταν άρχιζαν οι μεγάλες ζέστες. Όσοι είχαν πολλά πρόβατα αφιέρωναν μια ολόκληρη ημέρα. Καλούσαν και άλλους συγγενείς, φίλους και γείτονες για βοήθεια. Μετά τη δουλειά ακολουθούσε πλούσιο τραπέζι με ψητό αρνί.

Για την επεξεργασία του γάλακτος κατασκευάστηκαν τυροκομεία στον Σ.Σ. ΑΓΓΕΙΑΙ και στο Περιβόλι (Θέμη Αθανασίου). Για το σφάξιμο των αρνιών (προτού κατασκευαστούν οργανωμένα σφαγεία) χρησιμοποιήθηκε το πρώην τυροκομείο Ιωάννη Σωτηρόπουλου.

Εκτός από τα αιγοπρόβατα, προπολεμικά υπήρχαν επίσης πολλά άλογα, βόδια και γουρούνια. Για τη βοσκή σχηματίζονταν κοπάδια κατά είδος ζώου και προσλαμβάνονταν βοσκοί. Η συμφωνία με τους βοσκούς γινόταν ανά εξάμηνο. Το εαρινό-θερινό εξάμηνο ξεκινούσε την 23^η Απριλίου, εορτή του Αγίου Γεωργίου και το φθινοπωρινό-χειμερινό εξάμηνο την 26^η Οκτωβρίου, εορτή του Αγίου Δημητρίου. Η αμοιβή λεγόταν «ρόγα» και συνήθως ήταν σε είδος (σιτάρι ή καλαμπόκι). Ιδιαίτερο κοπάδι αποτελούσαν οι κατσίκες των οικογενειών που είχαν μόνο 2-3 κατσίκες για το σπίτι τους. Κάθε πρωί συγκέντρωναν τα ζώα στην πλατεία ή πίσω από την εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, όπου τα παραλάμβαναν οι τσοπάνηδες για να τα οδηγήσουν στα βοσκοτόπια. Κάθε πρωτοχρονιά οι ιδιοκτήτες των ζώων φίλευαν τους τσοπάνηδες με κουραμπιέδες, τηγανίτες και κουλούρες.



Ο Νίκος Δ.Κούρτης βόσκει το κοπάδι του