

ΖΑΧΟΣ Ν.ΙΩΑΝΝΗΣ
Αντιστράτηγος Αστυνομίας ε.α.



Ο Ιωάννης Ζάχος του Νικολάου γεννήθηκε στο Περιβόλι Δομοκού το 1940. Τα πρώτα γράμματα έμαθε στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού του. Τις γυμνασιακές σπουδές του έκανε στο Β΄ Εξατάξιο Γυμνάσιο Αρρένων Λαμίας.

Το 1960 κατατάχτηκε στο Σώμα της Αστυνομίας Πόλεων. Το 1963 πέτυχε στη Σχολή Αρχιφυλάκων. Το 1967 εισήλθε με εξετάσεις στη Σχολή Υπαστυνόμων.

Το 1968 υπηρέτησε ως αξιωματικός στη Διεύθυνση Ασφαλείας Πειραιώς, στη δίωξη του κοινού εγκλήματος.

Το 1982 ως Αστυνόμος Β΄ μετατέθηκε στη Διεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, όπου μαζί με τρεις άλλους αξιωματικούς οργάνωσαν το νεοσύστατο «Τμήμα εγκλημάτων κατά της ζωής», το οποίο ήταν αρμόδιο για την εξιχνίαση ανθρωποκτονιών και ενόπλων ληστειών. Στο Τμήμα αυτό υπηρέτησε μέχρι το 1990 ως Αστυνομικός Υποδιευθυντής.

Το 1990 τοποθετήθηκε ως Διοικητής Ασφαλείας Πειραιώς.

Το 1991 τοποθετήθηκε στο Καρπενήσι ως Αστυνομικός Διευθυντής του Νομού Ευρυτανίας επί δύο έτη.

Το 1992 επανήλθε στην Αθήνα και τοποθετήθηκε ως Αστυνομικός Διευθυντής Ασφαλείας Αθηνών και Κρατικής Ασφαλείας Αττικής.

Το 1993 προήχθη στο βαθμό του Ταξίαρχου και τοποθετήθηκε ως Επιθεωρητής Αστυνομίας Δυτικής Ελλάδος με έδρα την Πάτρα.

Το 1994 προήχθη στο βαθμό του υποστρατήγου και τοποθετήθηκε ως Γενικός Επιθεωρητής Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων με έδρα την Πάτρα.

Το 1995 αποστρατεύτηκε με το βαθμό του Αντιστρατήγου. Του απονεμήθηκε ο τίτλος του Επιτίμου Γενικού Επιθεωρητού.

Φοίτησε στις Σχολές επιμόρφωσης της Αστυνομίας. Μετεκπαιδεύτηκε στην Αστυνομική Ακαδημία των ΗΠΑ στη Λουϊζιάνα με αντικείμενο «Αντιμετώπιση κρίσεων». Φοίτησε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (δεν έλαβε πτυχίο λόγω των επαγγελματικών του απασχολήσεων).

Δίδαξε στις Αστυνομικές Σχολές «Μεθοδολογία εξιχνίασεως ανθρωποκτονιών» και «Ανακριτική τεχνική».

Έγραψε τις μελέτες: «Κοινωνία και έγκλημα» και «Αυτοψία – Διερεύνηση χώρου εγκλήματος και ανάκριση προσώπων σε περίπτωση εγκλημάτων κατά της ζωής». Δημοσίευσε άρθρα αστυνομικού ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο.

Έλαβε μέρος σε πολλά συνέδρια.

Τιμήθηκε από την υπηρεσία του με πολλές ηθικές αμοιβές (επαίνους, ευαρέσκεις και εύφημες μνείες).

Διετέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου των Απανταχού Περιβολιωτών «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ».

Είναι έγγαμος και πατέρας δύο αγοριών, του Νίκου, δικηγόρου και του Τάσου, συμβολαιογράφου.

Διαμένει μόνιμα στον Πειραιά.