

**ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΑΣ ΑΘ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1931-2009)
ΔΑΣΚΑΛΟΣ**



Ο Απόστολος Σκαλιστήρας του Αθανασίου γεννήθηκε στο Περιβόλι Δομοκού το 1931. Τα πρώτα γράμματα διδάχτηκε στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού του. Μετά το Δημοτικό Σχολείο, και παρά τις οικονομικές δυσκολίες των γονιών του, φοίτησε στο εξατάξιο Γυμνάσιο Λαμίας. Στη συνέχεια σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Λαμίας και έγινε δάσκαλος, επιλέγοντας να γίνει οδηγός ψυχών και εμπνευστής οραμάτων μέσω της παιδείας.

Αφού υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ως έφεδρος αξιωματικός Πυροβολικού, διορίστηκε και εργάστηκε ως δάσκαλος. Υπηρέτησε σε διάφορα χωριά της περιοχής, όπως ο Ασβέστης κ.ά. Για αρκετά χρόνια υπηρέτησε ως απλός δάσκαλος και ως Διευθυντής στο Περιβόλι, όπου τα ίχνη του παραμένουν ανεξίτηλα ακόμα και σήμερα. Οι ακακίες στο δρόμο από το Περιβόλι προς τον σιδηροδρομικό σταθμό

ΑΓΓΕΙΑΙ φυτεύτηκαν επί των ημερών του, δεκαετία του '60, με δική του πρωτοβουλία και με προσωπικό του μόχθο. Ο σχολικός κήπος, που βρισκόταν πίσω από το σχολείο, κοντά στο ρέμα, λειτούργησε υποδειγματικά χάρη στην προσωπική του μέριμνα και ενδιαφέρον. Ακόμα, οι γυμναστικές επιδείξεις, που γίνονταν στο τέλος του σχολικού έτους εκείνα τα χρόνια, γνώρισαν ιδιαίτερη άνθηση επί των ημερών του.

Το 1971 μετατέθηκε στην Αττική. Τοποθετήθηκε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης, όπου έζησε και έδρασε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του, χωρίς ωστόσο να ξεχάσει ποτέ και την γενέτειρά του. Ως απλός εκπαιδευτικός ή Διευθυντής αργότερα φρόντιζε να μεταδίδει γνώσεις στους μαθητές του (μεταξύ των οποίων και ο Υπουργός Κώστας Σκρέκας), κυρίως όμως να διαμορφώνει χαρακτήρες με ήθος και αρχές.

Στην Πετρούπολη ανέπτυξε παράλληλα έντονη πολιτική και κοινωνική δράση. Επί σειρά ετών ασχολήθηκε με τα κοινά και πολλά προσέφερε ως δημοτικός σύμβουλος στον τοπικό Δήμο.

Δραστηριοποιήθηκε επίσης στο Σύλλογο Ρουμελιωτών. Υπήρξε ο εμπνευστής αλλά και ο δημιουργός και στυλοβάτης της Ένωσης Ρουμελιωτών Πετρούπολης, της οποίας διετέλεσε Πρόεδρος (1986-1988).

Παράλληλα, δεν ξέχασε ποτέ το Περιβόλι. Το επισκεπτόταν συχνά, όταν του το επέτρεπαν οι υποχρεώσεις του και έδειχνε πραγματικό ενδιαφέρον για ζητήματα που το απασχολούσαν. Πρέπει να τονιστεί ότι υπήρξε ο εμπνευστής της ανακαίνισης του νερόμυλου, η οποία υλοποιήθηκε τελικά χάρη στις συντονισμένες και επίμονες προσπάθειες και άλλων Περιβολιωτών (Αποστόλου Δάβαλου, Γεωργίου Ν.Τασούλη κλπ) σε συνδυασμό και με ενέργειες του Δήμου Δομοκού και του Τοπικού Συμβουλίου Περιβολίου.

Νυμφεύτηκε τη συνάδελφό του Ελένη Βότση, δασκάλα από την Σπερχειάδα. Μαζί της απέκτησε δύο γιούς, τον Θανάση, πολιτικό μηχανικό και τον Γρηγόρη, μηχανικό Παραγωγής και Διοίκησης.