

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μουσικός – Κλαριτζής



Ο Νικόλαος Μιχαλόπουλος του Δημητρίου γεννήθηκε στο Ροβολiάρι Μακρακώμης το 1945. Η πατρική του οικογένεια ήταν πολυμελής (13 αδέλφια) και φτωχή.

Αναζητώντας μια καλύτερη τύχη κατέβηκε στο Περιβόλι το 1960, στο δρόμο που άνοιξε ο αδελφός του Παναγιώτης ένα χρόνο νωρίτερα. Τον ακολούθησαν λίγα χρόνια αργότερα ο αδελφός του Βάιος, η αδελφή του Ξανθή (παντρεύτηκε τον Στέργιο Β.Κοντογεώργο) και ο ανιψιός του Βασίλειος, γνωστός ως ο μυλωνάς. Στο Περιβόλι έκανε διάφορες δουλειές για να επιβιώσει, για να βγάλει το μεροκάματο.

Ωστόσο, μέσα του υπέβασκε το μικρόβιο της μουσικής και έψαχνε την ευκαιρία για να εκδηλωθεί. Άλλωστε τα περισσότερα μέλη της οικογένειας, με πρώτο τον πατέρα του, έπαιζαν κάποιο μουσικό όργανο.

Η καριέρα του στη μουσική ξεκίνησε το 1964 παίζοντας κιθάρα. Σύντομα κατάλαβε ότι περισσότερο του ταίριαζε το κλαρίνο. Έτσι εγκατέλειψε την κιθάρα και αφοσιώθηκε στο κλαρίνο. Κύριοι δάσκαλοί του υπήρξαν ο Ευάγγελος Καραπατής και

ο Αθανάσιος Στελάκης. Με πολλή δουλειά και προσπάθεια κατάφερε να εξελιχθεί και να γίνει ένας εξαιρετος κλαριτζής.

Δούλεψε σε διάφορα κέντρα στη Λαμία, αλλά και σε γάμους, χορούς συλλόγων και πανηγύρια. Για το σκοπό αυτό συνέπραξε με διάφορους συναδέλφους μουσικούς, με τους οποίους δημιούργησε κομπανίες. Για πολλά χρόνια συμμετείχε στη λεγόμενη «Κομπανία των Μιχαλοπουλαίων». Η κομπανία αυτή απαρτιζόταν από μέλη της οικογένειας Μιχαλόπουλου, αδέρφια και ανίψια. Από τα αδέρφια ο Νίκος έπαιζε κλαρίνο, ο Βαγγέλης βιολί, ο Παναγιώτης κιθάρα και από τα ανίψια ο Βασίλης έπαιζε βιολί, ο Θανάσης ακκορντεόν και τραγουδούσε και ο Δημήτρης τραγουδούσε. Από την ενεργό δράση αποσύρθηκε το 2017.

Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο τέκνων. Διαμένει μόνιμα στο Περιβόλι.