

ΔΑΒΑΛΟΣ Δ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Υποστράτηγος Αστυνομίας ε.α.



Ο Απόστολος Δάβαλος του Δημητρίου και της Σταυρούλας γεννήθηκε το 1936 στο Περιβόλι. Ήταν το 4^ο παιδί της οικογένειάς του.

Τις τέσσερις πρώτες τάξεις φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο Περιβολίου και τις δύο τελευταίες σε Δημοτικό Σχολείο της Λαμίας, όπου εκπατρίστηκε το χωριό του, λόγω των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων του Στρατού κατά των ανταρτών στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

Στη συνέχεια φοίτησε στο Α΄ Εξατάξιο Γυμνάσιο Αρρένων Λαμίας ύστερα από εισαγωγικές εξετάσεις, όπως γινόταν τότε.

Μετά την αποφοίτησή του από το Γυμνάσιο θέλησε να εισαχθεί στη Σχολή Ευελπίδων, αλλά δεν έγινε δεκτός λόγω «κοινωνικών φρονημάτων», επειδή ο πατέρας του ήταν εγγεγραμμένος στο ΕΑΜ κατά την Γερμανική κατοχή. Για τον ίδιο λόγο δεν έγινε δεκτός ως έφεδρος Αξιωματικός στο Στρατό.

Όταν απολύθηκε από τον στρατό ήθελε να εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο, αλλά οι οικονομικές δυνατότητες της οικογένειάς του δεν του το επέτρεψαν. Έτσι στράφηκε στην Αστυνομία, η οποία φαινόταν μια καλή εναλλακτική λύση.

Πράγματι, το 1961 έδωσε εξετάσεις και πέτυχε στη Σχολή Αστυφυλάκων. Μετά την αποφοίτησή του από τη Σχολή τοποθετήθηκε στο Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Πειραιώς. Έτσι ξεκίνησε η σταδιοδρομία του στην Αστυνομία, η οποία έμελλε να είναι λαμπρή. Το επόμενο σκαλί ήταν η Σχολή Αρχιφυλάκων, όπου φοίτησε το 1963. Στη συνέχεια έδωσε εξετάσεις και πέτυχε στη Σχολή Υπαστυνόμων, από την οποία αποφοίτησε το 1969. Ως Υπαστυνόμος, και αργότερα ως Αστυνόμος, υπηρέτησε σε διάφορα αστυνομικά τμήματα. Υπηρέτησε επίσης ως Διευθυντής στις Αστυνομικές Διευθύνσεις Ροδόπης, Ανατολικής Αττικής, Άμεσης Δράσης Αττικής και στην Τουριστική Αστυνομία. Αξίζει να αναφερθεί ότι στην Τουριστική Αστυνομία δημιούργησε το περίφημο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης τουριστών, που απαντούσε σε όλες τις γλώσσες του κόσμου.

Επίσης, φοίτησε και στη Στρατιωτική Σχολή Σωματικής Αγωγής, μαζί με ομοιοβάθμους του Στρατού, του Ναυτικού, της Αεροπορίας, της Χωροφυλακής, της Αστυνομίας Πόλεων και του Λιμενικού.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Αστυνομία, καθώς και ως απόστρατος, είχε διοριστεί ως καθηγητής στις Σχολές Αστυνομίας, στις οποίες δίδαξε Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, Τουρισμό, Αστυνομική Πρακτική και Αστικό Δίκαιο.

Το όνειρό του να πραγματοποιήσει πανεπιστημιακές σπουδές έγινε πραγματικότητα ενώ υπηρετούσε στην Αστυνομία. Αυτό έγινε με πολύ κόπο και θυσίες, αφού έπρεπε να συνδυάζει εργασία και σπουδές. Κατάφερε ωστόσο να εισαχθεί με εξετάσεις και να αποκτήσει πτυχίο αρχικά από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και αργότερα από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αποστρατεύθηκε από την Αστυνομία το 1993 με το βαθμό του Υποστρατήγου.

Πρέπει να τονιστεί ότι η συμβολή του στην ανακαίνιση του νερόμυλου Περιβολίου, ο οποίος κινδύνευε με κατάρρευση, υπήρξε καθοριστική. Πράγματι, ως μέλος της τριμελούς επιτροπής, που είχε συσταθεί από τον Σύλλογο των απανταχού Περιβολιωτών (μαζί με τους Απόστολο Αθ.Σκαλιστήρα και Γεώργιο Ν.Τασούλη), επισκέφτηκε επανειλημμένα τα αρμόδια υπουργικά γραφεία και έθεσε το θέμα. Δεν απογοητεύτηκε από τις πρώτες αρνήσεις των αρμόδιων υπουργών και υπηρεσιακών παραγόντων. Με υπομονή και επιμονή κατάφερε να υπερπηδηθούν όλα τα εμπόδια ώσπου τελικά το έργο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Αρχαιοτήτων Λαμίας. Στη συνέχεια ο Δήμος Ξυνιάδος (Δήμαρχος Γεώργιος Τσιαγκλάνης και Πρόεδρος τοπικού Δημοτικού Διαμερίσματος Περιβολίου Βασίλειος Ν.Παπακώστας) ενέταξε το έργο στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Χώρου (ΟΠΑΑΧ) του Οροπεδίου πρώην λίμνης Ξυνιάδος το 2002 με πίστωση 380.000,00 ευρώ.

Είναι παντρεμένος με την Αγγελική Ζώρζου και πατέρας δύο τέκνων, της Σταυρούλας, οδοντιάτρου και του Δημήτρη, νευροβιολόγου-ερευνητή στις ΗΠΑ. Διαμένει μόνιμα στην Αθήνα.