

## ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΚΙΩΚΑ-ΜΠΟΜΠΟΥΛΑ

Δασκάλα



Η Χρυσούλα Ευθ.Γκιώκα γεννήθηκε το 1931 στη Σπερχειάδα, όπου τελείωσε το Δημοτικό σχολείο και το Γυμνάσιο (εξατάξιο τότε). Στη συνέχεια σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Λαμίας. Μετά τη λήψη του πτυχίου άρχισε τη σταδιοδρομία της ως εκπαιδευτικός, η οποία υπήρξε πολύ καρποφόρα. Διότι η Χρυσούλα πίστευε και αγαπούσε πολύ το λειτούργημα που ασκούσε.

Αρχικά διορίστηκε στην Κόνιτσα. Ύστερα από δύο χρόνια μετατέθηκε στη Φθιώτιδα και τοποθετήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Περιβολίου Δομοκού, όπου υπηρέτησε για αρκετά χρόνια. Οι τότε μαθητές της, ασπρομάλληδες μεσόκοποι σήμερα, την θυμούνται με νοσταλγία και συγκίνηση.

Εδώ άλλαξε η ζωή της γενικότερα. Γνωρίστηκε με τον Περιβολιώτη γιατρό Γιώργο Χρ.Μπομπούλα και παντρεύτηκαν. Απέκτησαν μια κόρη, την Αγγελική, η οποία σπούδασε κοινωνιολογία, θέατρο και δημοσιογραφία. Εργάζεται στην Αθήνα ως δημοσιογράφος και συγγραφέας.

Το 1966 η οικογένεια μετακόμισε στην πρωτεύουσα. Η Χρυσούλα τοποθετήθηκε αρχικά σε σχολείο της Αμφιάλης για ένα έτος και του Αιγάλεω επίσης για ένα έτος. Στη συνέχεια μετατέθηκε στο Μαρούσι και τοποθετήθηκε στο 1<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου, από όπου και συνταξιοδοτήθηκε. Εδώ είχε μαθητές παιδιά από μορφωμένους και πλούσιους γονείς, αλλά ποτέ δεν λησμόνησε τα απλοϊκά χωριατόπουλα στο Περιβόλι, όπως έλεγε η ίδια.

Ο Γιώργος έστησε μια κλινική με άλλο συνάδελφό του. Η μοίρα όμως τους επεφύλασσε ένα ισχυρό πλήγμα. Ο Γιώργος, προδομένος από την καρδιά του, έφυγε από τη ζωή το έτος 1968 σε ηλικία μόνον 58 ετών. Έτσι η Χρυσούλα αναγκάστηκε να επιφορτισθεί με περισσότερες ευθύνες και να μεγαλώσει την κόρη της μόνη της.

Ο πόνος της απαλύνθηκε εν μέρει από τις εκδηλώσεις αγάπης παλιών μαθητών της, ιδιαίτερα όταν αποσύρθηκε από την ενεργό δράση. Τηλεφωνήματα και επισκέψεις τις έδιναν μεγάλη χαρά. Ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση αισθάνθηκε όταν το 2007 κλήθηκε και πήρε μέρος σε συνάντηση που οργάνωσαν παλιοί μαθητές της στο Περιβόλι 40 χρόνια ύστερα από την αποφοίτησή τους. Δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά και τη συγκίνησή της. Και όπως έλεγε η ίδια, εκείνη η συνάντηση πρόσθεσε αρκετά χρόνια στη ζωή της.