

## ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ.ΗΛΙΑΣ

### Επίτιμος Εφέτης Δικαστικός

---



Ο Ηλίας Αγγελόπουλος του Δημητρίου και της Αγγελικής γεννήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 1939 στο Περιβόλι Δομοκού, δίπλα στο τζάκι..., όπως λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Τα πρώτα γράμματα έμαθε στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού του. Όταν αποφοίτησε από το Δημοτικό Σχολείο κατέβηκε στη Λαμία για τις γυμνασιακές του σπουδές. Φοίτησε και αποφοίτησε από το Α΄ Γυμνάσιο Αρρένων Λαμίας.

Στη συνέχεια έδωσε εξετάσεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (σύμφωνα με το σύστημα της εποχής) και πέρασε στο Νομικό Τμήμα της Νομικής, στο Ο.Π.Ε (Οικονομικές Πολιτικές Επιστήμες) της Νομικής και στη Θεολογική Σχολή. Διάλεξε να σπουδάσει νομικά στη Νομική, από την οποία αποφοίτησε το 1968.

Ως φοιτητής εργάστηκε ως χειριστής λιθογραφικής ξηρογραφικής εκτυπωτικής μηχανής (τύπου Multilith) στο Ελληνικό Ίδρυμα Εξυπηρέτησης Πανεπιστημίων (Ε.Ι.Ε.Π.) τμήμα του Παγκοσμίου Ιδρύματος Εξυπηρέτησης Πανεπιστημίων (Π.Ι.Ε.Π.). Ήταν ένα ίδρυμα με έδρα τον Καναδά, που είχε ως σκοπό την επεξεργασία και εκτύπωση πανεπιστημιακών συγγραμμάτων. Στην Ελλάδα είχε παράρτημα μόνο στη Θεσσαλονίκη.

Διέκοψε τις σπουδές μου και υπηρέτησε επί μία διετία την στρατιωτική του θητεία στο στρατό ξηράς, ως δεκανέας στο Σ.Υ.Π. (Σώμα Υλικού Πολέμου).

Το 1970 διορίστηκε, ύστερα από διαγωνισμό, ως Αγρονόμος και τοποθετήθηκε στο Γ΄ Αγρονομείο Κέρκυρας. Αργότερα υπηρέτησε στον Παλαμά Καρδίτσας, στο Βελεστίνο Βόλου και στην Ελασσόνα.

Τον Οκτώβριο του 1974, ενόσω υπηρετούσε στην Ελασσόνα, του ανατέθηκαν χρέη Προέδρου της Κοινότητας Γαλανόβρυσης Ελασσόνας, στο πλαίσιο της προσωρινής τοποθέτησης προϊσταμένων σε Δήμους και Κοινότητες, λόγω της μεταπολίτευσης.

Τον Δεκέμβριο του 1974 διορίστηκε ως Ειρηνοδίκης, ύστερα από εξετάσεις που είχε δώσει τον Φεβρουάριο του 1974. Αρχικά τοποθετήθηκε στο Νεστόριο Καστοριάς, όπου υπηρέτησε επί δύο χρόνια. Στη συνέχεια μετατέθηκε αυτεπάγγελτα στην Καστοριά, όπου υπηρέτησε ως Ειρηνοδίκης--Πταισματοδίκης μέχρι τον Μάρτιο του 1982.

Τον Νοέμβριο του 1981 εν τω μεταξύ, με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, είχε επιλεγεί ως πάρεδρος. Τοποθετήθηκε στο Πρωτοδικείο Πειραιώς.

Με την συμπλήρωση του χρόνου άσκησης ως παρέδρου, προήχθη σε Πρωτοδίκη και τοποθετήθηκε στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων. Με την ανάληψη των καθηκόντων του διορίστηκε από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου ως Ανακριτής. Άσκησε τα καθήκοντά του και ως Ανακριτής στην δικαστική περιφέρεια του Νομού Ιωαννίνων επί μία διετία. Ακολούθως μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Λάρισας.

Όταν προήχθη σε Πρόεδρο Πρωτοδικών τοποθετήθηκε και υπηρέτησε επί μία διετία στο Πρωτοδικείο Τρικάλων. Μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Λάρισας.

Με την προαγωγή του σε Εφέτη τοποθετήθηκε και υπηρέτησε στο Εφετείο Θεσσαλονίκης απ' όπου και συνταξιοδοτήθηκε λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας.

Κατά τον χρόνο της υπηρεσίας του στο δικαστικό σώμα, συμμετείχε και σε διάφορα Υπηρεσιακά, Θρησκευτικά διοικητικά συμβούλια, ως πρόεδρος ή μέλος: Εξεταστική δικαστική επιτροπή αμίσθων δικαστικών επιμελητών, Περιφερειακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ), Περιφερειακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ), Συμβούλιο Πειθαρχικής διαδικασίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιφέρειας Θεσσαλίας, Επιτροπή Αστικής Ευθύνης αιρετών οργάνων ΟΤΑ, Επιτροπή Δημοσίων Κτημάτων Νομαρχίας Λάρισας, Γνωμοδοτική Επιτροπή επί θεμάτων αρμοδιότητας Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο υπαλλήλων Επιμελητηρίου Λάρισας, Επιτροπή κρίσεως για την Αναγνώριση των Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, Μητροπολιτικά Συμβούλια, Επιτροπή προσκυνήματος Αγίας Παρασκευής Τεμπών κ.α..

Είναι παντρεμένος από το 1973 με την Δήμητρα Σερίφη, η οποία γεννήθηκε στην Καρδίτσα. Απέκτησαν δύο τέκνα, την Αγγελική και τον Δημήτρη.

Η Αγγελική Αγγελοπούλου, καθηγήτρια Θεολογίας, παντρεύτηκε τον Αριστείδη-Πέτρο Μπαλό από την Κέρκυρα και του χάρισαν δύο εγγονάκια, τον Κωνσταντίνο-Βλαδίμηρο και τον Δημήτρη. Εργάζονται και διαμένουν στην Κέρκυρα.

Ο Δημήτρης Αγγελόπουλος είναι ιδιωτικός υπάλληλος. Παντρεύτηκε την Κυριακούλα Έλληνα, από την Λάρνακα Κύπρου και του χάρισαν δύο εγγονούλες, την Χάρις και την Ηλιάνα. Εργάζονται και διαμένουν στο Μπέρμπιγχαμ της Αγγλίας.

Από τον Σεπτέμβριο του 1985, ύστερα από αρκετές περιπλανήσεις, λόγω σπουδών και επαγγελματικών υποχρεώσεων, είναι μόνιμος κάτοικος Λάρισας.

Από το 1991 και επί πέντε χρόνια παρακολούθησε μαθήματα Βυζαντινής μουσικής στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Μητρόπολης Λάρισας απ' όπου και

αποφοίτησε. Έκτοτε, και κυρίως μετά την συνταξιοδότησή του, ασχολήθηκε και εξακολουθεί να ασχολείται με την Βυζαντινή μουσική και την ψαλτική τέχνη. Επί μία περίπου δεκαετία έψαλε ως δεύτερος ψάλτης τις Κυριακές και ως πρώτος τις καθημερινές και άλλες γιορτές στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Λάρισας (1ης Στρατιάς).

Εκτός από την ψαλτική, αγαπημένη του ασχολία είναι και το διάβασμα βιβλίων.

Αγαπάει με πάθος την γενέτειρά του και το δείχνει με διάφορους τρόπους. Ξεχωριστές στιγμές για εκείνον, αλλά και για την σύζυγό του, καθώς και τα εγγόνια του, όταν τα έχει κοντά του, είναι όταν επισκέπτεται και διαμένει, όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες, στο αγαπημένο του χωριό Περιβόλι Δομοκού, όπου διατηρεί το πατρικό του σπίτι ανακαινισμένο. Εκεί βλέπει τα «άγια πατρικά χώματα», όπως συνηθίζει να λέει, τον τόπο που γεννήθηκε, παλιούς παιδικούς φίλους, τα βουναλάκια που ανεβαίνανε, τους κάμπους και τις αλάνες που τρέχανε και παίζανε, τα ρέματα με τις μπριάνες και τα μπακακάκια, τα ίτσια και τα κυκλάμινα, τα τσάπουρνα, τα κράνα, τα κούμαρα και τα όμορφα και μυρωδάτα αγριολούλουδα, τα πλατάνια και τα ζιρζιλίκια.